



Niets is sterker
dan de stilte
niets heeft zoveel kracht
als het zwijgen van de nacht
Stef Bos

Met droefheid en pijn in ons hart
melden wij u het heengaan van

Mevrouw Irène Vandermeulen

weduwe van de heer Jeroom Devolder

Geboren te Meulebeke op 5 augustus 1926
en overleden in het Woonzorgcentrum
Sint Vincentius op 2 april 2018

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De uitvaartdienst met eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van **Sint-Amandus te Meulebeke** op
ZATERDAG 7 APRIL 2018 om 10u30, gevolgd door de bijzetting in de
familiegrafkelder te Meulebeke.

Na de viering is er gelegenheid tot condoleren.

Er kan een laatste groet gebracht worden aan Irène in het „Rouwcentrum Sabbe”,
Tieltstraat 76 te Meulebeke, elke dag van 16u30 tot 19 uur,

Rouwadres: Rouwcentrum Sabbe p/a Irène Vandermeulen
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

Dit melden u met droefheid:

Hendrik en Mieke DE RUYCK - DEVOLDER

Hanne en Jeroen
Linde en Mathieu

Jan en Lieve DEVOLDER - LIBBRECHT

Elise en Emiel
Heleen
Anton

haar kinderen en kleinkinderen

† Marcel en † Maria GALLE - VANDERMEULEN en familie
† Frans en Maria VANDERMEULEN - ALBERS en familie

† Maria DEVOLDER
† Michel en † Lucienne VIEREN - DEVOLDER en familie
† Lucien DEVOLDER
† EZ Joanna - Andrea DEVOLDER
Christiana DEVOLDER

haar schoonzussen, neven en nichten

De families VANDERMEULEN - VAN RENTERGHEM
DEVOLDER - LEDOUX

De familie heeft een speciale dank voor:
haar goede burens André en Rosa
de directie, het personeel en vrijwilligers van het Woonzorgcentrum Sint Vincentius
haar huisdokters
allen die haar genegen waren